

Kerken Werken

**Activiteiten en cursussen
In 2016 -2017
van de Protestantse Gemeente
te Olst**



Waarbij ook opgenomen

**Activiteiten en cursussen
van de Protestantse Gemeente
te Wijhe**



en van de Lebuinus Parochie



INHOUD 2016-2017

A. Kinderen en jeugd in Olst.....	2
B. Cursussen en groepen in Olst.....	2
C. Pelgrimeren.....	3
D. Cursussen en groepen in klein Salland	4
E. Overige activiteiten in Olst.....	8
F. Adressen en bereikbaarheid.....	9

A. Kinderen en jeugd in Olst

1. Kinderoppas

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas. Dit is in de Bastiaan (naast de Dorpskerk), behalve als er een oecumenische dienst op de Boskamp is, dan is het in de ruimte bij die RK Kerk.

Locatie: de Bastiaan.

Contactpersoon: Gert Lagendijk, ☎ 563129, gw.l@hetnet.nl

2. Kindernevendienst

Iedere zondag (m.u.v. de schoolvakanties) hebben de kinderen van de basisschool tijdens de kerkdienst hun eigen viering in de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. In de Adventsperiode en in de 40-dagen tijd werken we met de kinderen aan een project.

In juni sluiten we het seizoen af met een uitje.

Locatie: de Bastiaan.

Contactpersoon: Doreen van der Lit-Lensen, tel.220588, email: doreenlensen@hotmail.com.

3. Kidsclub en HFK-club (HutselfrutselKnutsel-club)

Vanaf oktober t/m mei wordt er elke maand op vrijdagavond een gezellige avond gehouden. Samen wordt er geluisterd naar een verhaal, een spel gedaan, geknutseld, gekookt en nog veel meer. Het kost € 1 per keer, waarvan € 0,50 voor een goed doel. Aan het eind van het seizoen wordt samen afgesproken naar welk goed doel het gespaarde bedrag gaat. In juni of begin juli is er een gezamenlijk clubuitje op een zaterdag.

Kidsclub

Voor kinderen van de groepen 5 en 6 doorgaans op de derde vrijdag van de maand om 19.00 uur in De Bastiaan.

- Willemieke van de Poel Tel. 06-43033321.

HFK-club (HutselfrutselKnutsel-club)

Voor kinderen van groep 7 en 8, doorgaans op de 2e vrij-dag van de maand om 19.00 uur in De Bastiaan.

Adressen:

HFK-club (HutselfrutselKnutsel-club)

- Anne marie Lagendijk, Tel. 0570-563129.

- Ali Speksnijder. Tel. 0570-564028.

12+ club

De 12+ club is voor iedereen die in de 1e, 2e of 3e klas van de middelbare school zit. We komen om de week op zondagavond van 6 uur tot 8 uur bij elkaar in het jeugdhonk van de Bastiaan. (Wel van te voren even thuis eten) We spelen gekke spellen, lezen en leren samen uit de Bijbel, koken, rennen ons rot, lachen, eten chips en we hebben goede gesprekken over onderwerpen die jij belangrijk vindt. We sluiten elke avond af door gezellig samen te chillen zolang je nog wilt, maar tot uiterlijk 9 uur. We hopen je binnenkort te zien! Je mag ook je vrienden of klasgenoten meenemen. Maar als je alleen komt, maken we het ook gezellig!

Als je vragen hebt, of graag meer informatie wilt, bel of app Doreen: 06-53926705

Je kunt je dan ook opgeven voor de groepsapp, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Groetjes,

Kevin, Gert, Daniël & Doreen

4. Basiscatechese voor groep 7 en 8:

Voor jongeren van groep 7 en 8 is er in het najaar en voorjaar basiscatechisatie. Hier komen de basis-elementen van het geloof, de bijbel en de kerk aan de orde.

Ouders die hun jongere daarvoor willen opgeven, kunnen terecht bij ds. Henk Jan Damstra. De middagen en tijden worden in overleg afgesproken, zodat zoveel mogelijk jongeren erbij kunnen zijn.

Catechese voor het eerste jaar van de middelbare school:

De oudste jongeren van de basiscatechese-groep van vorig jaar kunnen doorschuiven naar deze catechese. Over dag en tijdstip gaan we nog overleggen. Opgave kan bij ds. Henk Jan Damstra. Wie vorig jaar meededen, krijgen nog een uitnodiging.

Catechese voor het derde jaar van de middelbare school:

De vorige twee seizoenen hadden we een catechesegroep voor jongeren, die op de middelbare school zitten. Deze groep gaat nu met elkaar verder. Er komt t.z.t een uitnodiging voor wie er vorig jaar ook al bij waren. Uiteraard gaan we ook dit jaar weer kijken welke dag en welke tijd het meest geschikt is.

B. Cursussen en groepen in Olst

1. Belijdeniscatechese:

Het is mogelijk om aan het einde van het komende seizoen belijdenis te doen. Daarom wordt er in de komende periode belijdeniscatechese gehouden. Wie mee wil doen en wie daarover nadenkt, kan zich aanmelden bij ds. Henk Jan Damstra om concrete afspraken te maken.

2. Gesprekskring voor 20-plussers:

Elke eerste maandag van de maand komen de 20-plussers bij elkaar. Leeftijdsgenoten ontmoeten elkaar daar. En we gaan de komende periode aan de slag met het laatste boek dat in de bijbel staat: Openbaring.

De dingen die daarin verteld worden, prikkelen ons. Is Openbaring een wegwijzer voor de toekomst? Kunnen we de dingen die gebeuren, een betekenis geven als we Openbaring kennen? Wat moeten we met de angstaanjagende en troostende beelden en voorstellingen die beschreven worden? Om daar mee bezig te zijn, hebben we anderen nodig.

De avonden zijn van 20.00 tot 21.30 uur, in De Bastiaan. Opgeven kan bij ds. Henk Jan Damstra.

3. Gespreksgroep voor 40-plussers:

Op deze gespreksgroep kijken we elke keer naar een bijbelse persoon. Wat weten we van die man of vrouw? Wat heeft hij of zij ons te zeggen? En vaak maken we tijdens de avonden uitstapjes naar de dingen die ons bezighouden.

Meestal zijn de bijeenkomsten op woensdagavond. We plannen steeds data in overleg, zodat iedereen (of bijna iedereen) die wil er bij kan zijn.

We beginnen om 20.00 uur en stoppen om 21.30 uur. We komen bij elkaar in De Bastiaan en opgeven kan bij ds. Henk Jan Damstra.

4. Gespreksgroep voor 60-plussers:

Op vrijdagochtend, eens in de drie of vier weken, komt de 60plusgroep bij elkaar. We lezen en bespreken dan een bijbelverhaal. In de gesprekken daarover is er volop ruimte voor wat dat verhaal oproept. Het is een groep voor luisteraars en praters, voor mensen die veel weten en niet zo veel, voor doeners en denkers, voor gelovigen en twijfelaars.

We beginnen steeds om 10.00 uur en we zitten in De Bastiaan. Uiterlijk 11.30 uur proberen we de ochtenden af te ronden. Opgeven kan bij ds. Henk Jan Damstra.

5. Vrouwenvereniging "De Rank"

Wat is De Rank?

De PVG "De Rank" is een gezellige vrouwengroep met zo'n 25 leden. Op de eerste donderdag van iedere maand komen we bij elkaar in gebouw De Bastiaan aan het Kerkplein in Olst. De Rank is een actieve vereniging voor vrouwen in en rond de Protestantse gemeente in Olst. Onze activiteiten bestaan uit sociale contacten, ontwikkeling en ontspanning. Rond Kerst en Pasen zijn er momenten van bezinning en viering. De meeste avonden worden verzorgd door een spreker. Het aanbod van onderwerpen is zeer afwisselend.

De middagen beginnen doorgaans om 14.30 uur met koffie waarna een korte inleiding. Om 14.45 uur is het woord aan de spreker/spreekster van de middag. Om 16:30 uur wordt de middag afgesloten. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: voorzieningen in Olst en omgeving, natuur, religie, gezondheid en kunst. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af. Het lidmaatschap kost €25,- per jaar, inclusief koffie/thee op de bijeenkomsten. Ieder die belangstelling heeft wordt hartelijk uitgenodigd om eens een avond mee te maken. Op de website kunt u ons jaar programma lezen.

Voor 2016 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Donderdag 29 september in De Bastiaan een Openingsdienst, als begin van het nieuwe seizoen, waarin ds. Damstra

voorgaat. Aanvang 14.30 uur in De Bastiaan. Na de dienst is er ontmoeting en een klein programma

- Donderdag 3 november: mevrouw Petra Groothuis en enkele medewerkers van VISIO Apeldoorn komen een programma presenteren dat gaat over 'het oog'. Onder meer komt aan de orde hoe we kunnen omgaan met slechthooftheid. Aanvang 14.30 uur in De Bastiaan.
- Donderdag 1 december: thema van die middag is "De Wadden". De heer Titus Reith uit Deventer is medewerker van de Waddenvereniging. Hij zal vertellen en ook mooie beelden laten zien. Aanvang 14:30 uur in De Bastiaan.
- Kerstviering is op 20 december om 16:30 in De Bastiaan. Aansluitend is er een broodmaaltijd. Om ongeveer 18:30 uur is deze bijeenkomst afgelopen.

Op de website en kerkblad kunt u het programma voor 2017 lezen.

Contactpersoon Mevr. Jenny S.M.v.d.Steeg-Venema, Tel.0570-560949

steegvenema@kpnplanet.nl

Kronenpoetsen

Maandag 12 december 2016 is het weer tijd voor Kronenpoetsen in de Dorpskerk.

's Middags tussen 13.00 en 13.30 uur wordt u verwacht in de kerk.

Opgave bij Johanna Rosink. Tel. 0570-563707. Wij vragen aan alle leden van de gemeente of u tijd hebt om te helpen.

C. Pelgrimeren

1. PELGRIMEREN GEERT GROOTEPAD

Op zaterdag 1 oktober gaan we weer een gedeelte van Het Geert Grootepad lopen (12 km) met als doel elkaar als Klein Sallanders te ontmoeten en beter te leren kennen.

Opgave bij Martje Veenstra-Oving (545842) verzamelen om 8.45 uur bij 't Langhuus in Wijhe

D. Cursussen en groepen in Klein Salland

1. Kennismaken met Christelijke Meditatie

In het najaar worden vier avonden georganiseerd om kennis te maken met christelijke meditatie. Meditatie wordt beoefend in vele religies, maar ook in de christelijke traditie zijn in de loop der eeuwen verschillende manieren en methoden op dit gebied ontwikkeld.

Intensieve beoefening van meditatie kan je innerlijke rust geven of inzicht in jezelf, verrijking en verdieping van hoe je in het leven staat.

Iets van de rijke schat uit de christelijke traditie gaan we verkennen. Iedere avond leggen we ons toe op een bepaalde vorm. We oefenen ons in lectio divina: we laten een Bijbeltekst in ons doordringen. We oefenen in "Innerlijke aanwezigheid", bidden zonder woorden, een aandachtig en bewust "alleen-maar-zijn" en we gaan lopen en wandelen in aandacht.

Deelname is open voor iedereen: we doen geen atletische kunststukjes, maar op een stoel, kruk of mat zitten is voldoende.

De serie avonden wordt geleid door Esther Coes uit Olst

Wie alvast iets meer wil lezen: zie de website van Vacare

De avonden zijn van 19.30-21.00 uur verzamelen in het Annahuis in Raalte (naast de Plaskerk), de meditatie vindt plaats in de Plaskerk.

Data: 27 september, 11, 25 oktober en 1 november

Deelname is gratis, er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor koffie en thee.

2. Cantatedienst:

Op zondagavond 4 december zal in de Dorpskerk te Olst een cantatedienst zijn waarin een cantate van Bach voor de tweede advent centraal zal staan. De cantate wordt uitgevoerd door een groep musici die (voor hun eigen plezier) twee maal per jaar een cantate instuderen en deze ook graag ten gehore willen brengen. De dienst volgt de orde van dienst voor een avondgebed en wordt verder vormgegeven met als leidraad de uit te voeren cantate.

3. Activiteiten rondom 500 jaar Protestantisme

Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 is er aandacht voor het landelijke project van de Protestantse Kerk Nederland '500 jaar Protestant'. Er is een landelijke estafette georganiseerd die door alle provincies loopt. Iedere provincie heeft een maand toebedeeld gekregen. De maand januari 2017 is Overijssel aan de beurt met als thema: 'Hoe goed moet je zijn?', - klassiek thema uit de Reformatie in een modern jasje.

Nu willen we als Klein Salland in die maand een Klein-Sallandse carrousel organiseren, zodat er wekelijks in elke plaats iets wordt georganiseerd dat in het teken staat van 500 jaar Protestantisme.

4. Protestantse kerkmuziek, uitleg over en het zingen van Protestantse liederen

Begeleiding: Corinne Ovinge en Karolien Zwerver
Datum: dinsdagavond 10 januari
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur, vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee
Plaats: Nicolaaskerk in Wesepe

5. Bijbels culinair, 'tafelen met Luther'

Begeleiding: Raalte: Jennie Reijntjes en Martje Veenstra.
Wijhe: Zwanette Pol, Klaas Jilderda en Martje Veenstra
Data, plaats: dinsdag 17 januari in Landstede
vrijdag 20 januari in 't Langhuus in Wijhe
Tijd: Raalte: 18.00 uur
17.00 uur als je mee wilt helpen met koken
19.00 uur als je alleen wilt eten

6. Navolging nu: postmoderne devotie

In hoeverre is het Protestantisme ontstaan in Salland en in het stroomgebied van de IJssel? Voortekenen waren zichtbaar bij de devote broeders en zusters van het gemeenschappelijk leven. Het geloof weer terug brengen bij het volk, toegankelijk en aantrekkelijk maken en toch authentiek blijven, dichtbij de bronnen van het christelijk geloof. Het kan ook vandaag vanuit gemeenschap, verbinding en

gelijkwaardigheid. Een uitdaging in vertrouwen en met ruimte voor ontmoeting en gesprek. Durft u het aan ?

Begeleiding: Mink de Vries en Henk Jan Damstra
Datum: donderdag 26 januari
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur
Plaats: De Bastiaan, Olst

7. Reformatie: leven en werken van Luther, maar niet alleen van hem

Begeleiding: Dineke van Hoegee
Datum: dinsdag 31 januari
Tijd: 20.00 uur- 22.00 uur
Plaats: 't Langhuus, Wijhe

8. MAKEN VAN EEN VEERTIGDAGENKALENDER KLEIN SALLAND BREED

Na de gezamenlijke avonden over 500 jaar Protestant in januari lijkt het de commissies van Vorming en Toerusting een goed idee om nog een gezamenlijke activiteit Klein Salland breed te organiseren. Samen een veertigdagenkalender maken. De landelijke PKN heeft jaarlijks een thema in de veertigdagentijd. Dat kunnen we gebruiken als richtlijn. We kunnen de weken verdelen over de vier gemeenten en afspreken dat we bijvoorbeeld op maandag een gedicht hebben, op woensdag een werkje voor de kinderen, op zaterdag een recept en zo meer.

Het e.e.a. moet worden gecoördineerd, maar als u/jij denkt: hé dat lijkt me leuk! Geef je dan op voor 1 januari bij Martje Veenstra (martjeveenstra@hotmail.com) of Froukje Brevoord (brevoord@hetnet.nl) .

9. KERKGESCHIEDENIS

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over de aflaat aan de deur van de slotkerk in Wittenberg sloeg. Dit wordt wel het begin van de Reformatie genoemd. Maar deze daad, als het al zo gegaan is, komt natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen: jarenlange studie over en worsteling met de betekenis van Bijbelteksten gingen daaraan vooraf. En Luther was niet de enige en zeker niet de eerste, die kritiek had op kerkelijke gebruiken van die tijd. We gaan die tijd in beeld brengen, kijken welke mensen invloed

hadden op Luther en vooral ook zijn optreden en zijn werk bespreken. En op welke mensen kreeg Luther weer invloed, wat waren de gevolgen van zijn optreden, waarom kwam er toen een breuk en eerder niet? En: waarom zijn we in ons land vooral de andere grote hervormer, Johannes Calvijn, gevolgd, en Luther in veel mindere mate?

Begeleiding: Dieneke van Hoegee
Datum: dinsdag 14 en 28 februari en 14 maart
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Plaats: 't Langhuus in Wijhe

10. “Ook al staan de deuren van de kerk wijd open, toch zullen steeds minder mensen er naar binnen lopen.”

Het thema van deze bijeenkomst gaat over de kerkverlating: onze kerken raken leger en leger en in de komende tien jaar zullen honderden kerken hun deuren moeten sluiten vanwege gebrek aan kerkgangers.

Voor de pauze vertel ik u over hoe het was. Dit aan de hand van het boek van Agnes Amelink “De gereformeerden” en het boek van Jos Palm “Moederkerk”. Voor hoe het werd, leggen we ons oor te luister bij Geert Mak met zijn boek “Hoe God verdween uit Jorwerd”.

En voor hoe het is, staan we stil bij “God in Nederland”. Hoe staat ons geloven ervoor anno 2016.

Na de pauze praten we er samen over. Over hoe het zal worden. Geloven we het wel? Wordt onze kerk een evenementenkerk die alleen met Kerst, Pasen en Pinksteren geopend is? Of kunnen we meer mensen bij ons geloof betrekken?

Laten we er een boeiende avond van maken met samen denken en samen doen. Komt u ook?

Begeleiding: Drs. H.J. Boon
Datum: dinsdag 15 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: 't Langhuus in Wijhe

11. KERKCAFÉ

Op donderdagavond 22 september is er van 20.15 uur tot 21.30 uur kerkcafé in 't Langhuus te Wijhe. Kunstschilder Martin Haas uit Wijhe zal worden geïnterviewd.

12. MEDITATIE MOMENTEN

Viering in de sfeer van Taizé op woensdagavond 28 september van 19.00 uur tot 19.30 uur in de dagkapel van de Rooms Katholieke kerk Wijhe

13. Kloosterweekend:

Graag willen we weten of er belangstelling is vanuit Klein Salland om een weekend naar een klooster te gaan. Zo ja, dan willen we proberen in april of mei een weekend te regelen. Begeleiding: Martje Veenstra-Oving en Karolien Zwerver

14. FILMS DIE ERTOE DOEN

‘Lourdes’

Lourdes is een film uit 2009 die gaat over Christine, een rolstoel-patiënt die op bedevaart naar Lourdes gaat. Zij wordt op een ochtend genezen wakker. De film volgt meerdere mensen en lijnen in Lourdes en laat heel verschillende belevingen en reacties zien. Een mooie film m je eigen geloof, ongelooft, twijfel en devotie te bespreken.

Begeleiding: Leo Geurts
Datum: woensdag 15 maart
Tijd: 19.30- 21.30 (dus half uur eerder dan gebruikelijk!)
Plaats: 't Langhuus

‘The Farewell Party’

The Farewell party is een Israëliische film uit 2014 die op een komische manier het vraagstuk van de euthanasie aan de orde stelt. De film heeft in Israël meerdere prijzen in de wacht gesleept en is ook in Nederland lovend besproken.

Begeleiding: Leo Geurts
Datum: 15 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Bastiaan in Olst

E Overige activiteiten in Olst

1. Cantorij Olst

De cantorij verleent eenmaal per maand en op de hoogtijdagen medewerking aan de kerkdiensten. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in de Dorpskerk. De leiding berust bij de organist, dhr. W. de Just.

Contactpersoon: Annelies Vosselman,
☎ 0570-862690, a-vosselman@home.nl

2. Koffiedrinken na de dienst

Tweemaal per maand staan na de dienst koffie, thee en limonade klaar in de Bastiaan. In de zomermaanden elke week.

3. Oecumenische avondgebeden vóór Kerst en Pasen

Elk feest heeft zijn voorbereiding. Komt er een verjaardag of jubileum in zicht, dan begin je er naar toe te leven.

Dat geldt ook voor kerkleden. Daarom zijn er in de Adventstijd en Veertigdagentijd oecumenische avondgebeden om toe te leven naar de twee kerkelijke hoogtijdagen in het jaar. Dat zijn korte diensten, plm. een half uur.

De bijeenkomsten hebben een sobere liturgie, waarin stilte een belangrijke rol speelt.

De samenkomsten vinden plaats op het koor van de Dorpskerk in Olst.

De avondgebeden worden voorbereid door leden van de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente.

De data voor de avondgebeden in de komende Adventstijd zijn:

vrijdag 25 nov., 2, 9 en 16 dec.

De data voor de Veertigdagentijd zijn:

vrijdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart; en 7 april en zaterdag 15 april (Stille Zaterdag).

Contact persoon: Cees Vonk; tel. 562147; e-mail: vonk112@hetnet.nl

4. Koffie-inloop – maandagochtend

Elke maandagochtend staat de Bastiaan van 10 uur tot half 12 open voor ieder die behoefte heeft aan koffie, thee of een praatje. Uw gastheer /-vrouw staat voor u klaar. Mocht u zelf ook mee willen werken, neem dan contact op met mw. Anneke Doreleijers, ☎ 546301

5. Koffie-inn

Op elke eerste woensdag van de maand geurende koffie/thee (met iets erbij). Voor iedereen die behoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of een spelletje. Er zijn luisterende oren van gastvrouwen. Als u niet zelfstandig kunt komen, dient u zelf voor Hulp te zorgen, een vrijwilliger wordt nog gezocht. Locatie: De Bastiaan

Contactpersoon: mw. Anneke Mulder ☎ 564329

6. Werkgroep ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Onze werkgroep heeft als doel aandacht te geven aan onze verbondenheid met kerken en christenen in het buitenland. Het gaat daarbij om zending, hulp aan mensen in nood en vragen van gerechtigheid en vrede in de wereld. In de loop van de jaren hebben wij ons vooral gericht op het onderhouden van contacten met de kerk van Halmahera, Indonesië, van Papua en met de Brotherhood Society, een Anglicaanse kloostergemeenschap in New Delhi, India. Zo sturen wij hun ieder jaar een kerstgroet. Per jaar stellen wij een project vast waaraan wij dan in het bijzonder in de Veertigdagentijd aandacht besteden. Zo mogelijk nodigen wij iemand uit die ons over dat project en de achtergronden ervan iets kan vertellen. In het najaar sluiten wij het project af in een dienst waarbij wij als werkgroep medewerking verlenen. Het afgelopen jaar stond een project in Kenia van Kerk in Actie centraal, "Help kwetsbare kinderen in Kenia". Kinderen in West-Kenia zijn zeer kwetsbaar door onder meer kinderarbeid, kindhuwelijken, vroege zwangerschappen en de slechte toegang tot onderwijs. Dit is deel het gevolg van armoede. Drie lokale partnerorganisaties van KIA, (Rapado, ADC en KAACR) komen op voor de rechten van deze kwetsbare kinderen.

Voor het komende seizoen willen wij ons inzetten voor een project van KIA in Papua. Het kerkelijk vormingscentrum P3W wil vrouwen uit afgelegen dorpen vormen en opleiden. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen trainingen op het gebied van gezondheidszorg en opvoeding. Daardoor krijgen zij meer zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden. Op zondag 26 februari 2017 willen wij het Veertigdagentijdproject presenteren. Dan gaat ds. Henk van der Steeg uit Olst voor in de kerkdienst.

Mevrouw Mirjam Boswijk, medewerker Zending van KIA, zal ons na de dienst in De Bastiaan meer vertellen over het werk van P3W in Papua.

Over onze contacten, onze projecten en over de landelijke acties van onze kerk berichten wij regelmatig via onze rubriek in De Kerkwijzer. Als u meer wilt weten of mee wilt doen aan onze werkgroep kunt u contact opnemen met Kienie Ebbers-Huizinga, H. Droststraat 1, tel. 562176, e-mail: webbers@hetnet.nl

7. Werkgroep liturgisch bloemschikken

Op hoogtijdagen Kerst/Advent, 40-dagen tijd en Pasen verzorgen we een bloemstuk in de kerk met daarbij de uitleg wat met dit bloemstuk verbeeld is. Via de beamer kunt u dit tijdens de kerkdienst op de muur zien en de teksten staan ook in de kerkwijzer en website. Daarnaast wordt wekelijks de bos bloemen in de kerk verzorgd. Graag zouden we uitbreiding willen hebben om zo ons werk beter te verdelen. Wie doet er mee, bedenk: vele handen maken licht werk. We hebben ervaren bloemschikkers in de groep, dus ervaring met bloemschikken van nieuwe mensen is minder nodig. We gebruiken als uitgangspunt materiaal van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Op de PKN Olst website kunt u foto's van bloemstukken zien, die we met hoogtijdagen maken.

Contactpersoon: Thea Wiegers, ☎ 565566,
thea.wiegers@gmail.com

8. Kerk open

In de maanden juni – augustus is de Dorpskerk op vrijdag- en zaterdagmiddagen van 13.30-16.30 uur geopend, in de Advents- en de Veertigdagentijd op vrijdagmiddag. Daarnaast ook op bijzondere dagen, zoals Monumentendag, jaarmarkt, e.d. In de zomermaanden is er ook een tentoonstelling in de kerk. Tijdens de openingstijden wordt ook altijd het van Oeckelenorgel bespeeld. Een team van vrijwilligers heet de gasten welkom. U bent ook welkom om vrijwilliger te worden.

Contactpersoon: dhr. H. Drost, ☎ 564408,
j.drost@windesheim.nl

9. Samen aan tafel

Op de derde donderdag van de maand een gezellige en smakelijke maaltijd voor gezinnen, paren en alleen-gaanden. Ontmoeting in een ontspannen en informele sfeer. Prima maaltijden verzorgd door een enthousiast team van vrijwilligers.

Locatie: De Bastiaan

Contactpersonen: mw. B. Vrielink, ☎ 561864,

mw. L. van der Graft, ☎ 562119,

janloekvdgraft@hetnet.nl

en mw. A. Bijmold, ☎ 562623, alie@bijmold.nl

F. Adressen en bereikbaarheid

De Bastiaan, Kerkplein 11, Olst, ☎ 562008

Parochiezaal 'De Hoeksteen'
Boskamp 23 8121 CW Olst ☎ 563843

Het Langhuus, Langstraat 27, Wijhe, ☎ 686840
Annahuis, de Pas 8 8102CS
Raalte ☎: 0572 354729

annahuis@pknraalte.nl

Kosters : Aaltje Booijink en Rianne Jonkman.

☎: Mobiel: (06) 27129798

Het Wapen van Wesepe
Ds. E. Kreikenlaan 8 8124 AP Wesepe ☎ 53 12 10
info@wapenvanwesepe.nl

ds. H.J. Damstra, Olst, ☎ 564042
(vrije dag zaterdag);
hdamstra@planet.nl

Ds. Martje Veenstra-Oving ☎ 54 58 42
martjeveenstra@hotmail.com
Coördinator activiteiten Wijhe:

Everdien Maat ☎ 525260
dzmaat@vodafonehuis.nl

pastor L. Geurts ☎ 609040
lgeurts@heiligelebuinus.nl

Ds. Karolien Zwerver ☎ (0572) 854282
Mobiel: +31(0)629183708
kmzwerker@pknraalte.nl