

Kerken Werken

**Activiteiten en cursussen
In 2013 -2014
van de
Protestantse Gemeente
te Olst**

Waarbij ook opgenomen



**Activiteiten en cursussen
van de Protestantse Gemeente
te Wijhe**

**en van de Lebuinus Parochie
locaties Theresia (Olst)
en Willibrordus (Boskamp)**



INHOUD 2013-2014

A. Kinderen en jeugd in Olst.....	2
B. Cursussen en groepen in Olst.....	2
C. Pelgrimeren.....	3
D. Cursussen en groepen in Wijhe...	3
E. Overige activiteiten in Olst.....	6
F. Adressen en bereikbaarheid.....	7

De opgavestroom kunt u afgeven bij één van de ambtsdragers of in de bus onder de toren deponeren.

A. Kinderen en jeugd in Olst

1. Kinderoppas

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst op-pas. Dit is in de Bastiaan (naast de Dorpskerk), behal-ve als er een oecumenische dienst op de Boskamp is, dan is het in de ruimte bij die RK Kerk.

Locatie: de Bastiaan.

Contactpersoon: Gert Lagendijk, ☎ 563129, gw.l@hetnet.nl

2. Kindernevendienst

Iedere zondag (m.u.v. de schoolvakanties) hebben de kinderen van de basisschool tijdens de kerkdienst hun eigen viering in de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. In de Adventsperiode en in de 40-dagen tijd werken we met de kinderen aan een project. Eén keer per maand (m.u.v. de projectweken) is er werktafel voor de groepen 6 t/m 8 en voor brugklassers. De kinderen werken aan een tafel achterin de kerk en maken daar opdrachten en luisteren naar de overdenking. In juni, als de kinderen van groep 8 afscheid nemen, sluiten we het seizoen af met een uitje.

Locatie: de Bastiaan.

Contactpersoon: Miranda Hoekman, ☎ 561136, roel.en.miranda.hoekman@planet.nl

3. Kidsclub en HFK-club (HutselfrutselKnutsel-club)

Vanaf oktober t/m mei wordt er elke maand op vrij-dagavond een gezellige avond gehouden. Samen wordt er geluisterd naar een verhaal, een spel ge-daan, geknutseld, gekookt en nog veel meer. Het kost € 1 per keer, waarvan € 0,50 voor een goed doel. Aan het eind van het seizoen wordt samen af-gesproken naar welk goed doel het gespaarde be-drag gaat. In juni of begin juli is er een gezamenlijk clubuitje op een zaterdag.

Kidsclub

Voor kinderen van de groepen 5, 6 en 7, doorgaans op de derde vrijdag van de maand om 19.00 uur in De Bastiaan.

HFK-club (HutselfrutselKnutsel-club)

Voor kinderen van groep 8, doorgaans op de 2e vrij-dag van de maand om 19.00 uur in De Bastiaan.

Adressen:

Kidsclub

- Heleen Stronks, Tel. 0570-565801.

- Willemieke van de Poel Tel. 06-43033321.

HFK-club (HutselfrutselKnutsel-club)

- Annemarie Lagendijk, Tel. 0570-563129.

- Ali van der Wal. Tel. 0570-564028.

Jongerenclub

Op dit moment is er geen club voor deze leeftijd, ivm te weinig deelname.

Locatie van alle clubs: meestal de Bastiaan

4. Basiscatechese voor groep 7 en 8:

Aan de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool wordt ook dit seizoen weer een aantal middagen 'basiscatechese' aangeboden. Daarin komen een aantal dingen die bij kerk en geloof horen aan de orde. Belangstellenden kunnen zich melden bij ds. Henk Jan Damstra. In overleg worden dan de middagen afgesproken waarop er catechisatie is.

Locatie: De Bastiaan.

B. Cursussen en groepen in Olst

1. Belijdeniscatechese:

Het is mogelijk om aan het einde van het komende seizoen belijdenis te doen. Daarom wordt er in de komende periode belijdeniscatechese gehouden. Wie mee wil doen en wie daarover nadenkt, kan zich aanmelden bij ds. Henk Jan Damstra om concrete afspraken te maken.

2. Gesprekskring voor 20-plussers:

Bij deze gespreksgroep wordt er gesproken over een onderwerp dat ons bezighoudt. Om de beurt bereiden we een gespreksonderwerp voor en bespreken en discussiëren dit vanuit onze eigen achtergrond. De onderwerpen kunnen persoonlijk of maatschappelijk zijn of met het geloof en de bijbel te maken hebben. Juist door de verschillende achtergronden van de groepsleden ontstaan er leuke discussies met verschillende invalshoeken. We

komen bij elkaar op elke eerste maandag van de maand in De Bastiaan en beginnen om 20.00 uur.

3. Gespreksgroep voor 40-plussers:

Voor de 40-plussers is er ook een gespreksgroep. In het komende seizoen zullen we het bijbelboek Prediker bespreken en bekijken wat daarin actueel is voor ons. De data worden vanwege de volle agenda's steeds in overleg afgesproken. Opgave voor deze groep kan bij ds. Henk Jan Damstra.

4. Gespreksgroep voor 60-plussers:

Voor wie de 60 jaar gepasseerd is, staat deze gesprekkring open. We beslissen aan het begin van het seizoen wat we gaan bespreken. De groep komt bij elkaar op een doordeweekse ochtend. Data worden in overleg afgesproken. Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. Henk Jan Damstra.

5. Twee avonden film....

Veel films staan in een lange religieuze traditie van 'vertellen van een verhaal'. Bij bijbelse verhalen lijken de religieuze motieven helder, bij moderne verhalen minder. Maar ook moderne verhalen vertellen over de waarden die een mens hanteert, over vragen die boven zijn leven uitgaan. Met een enkele aanwijzing is dat soms al te herkennen.

Op donderdag 17 oktober draaien we in Olst in De Bastiaan de film 'Adams apples'. Een wat gekke film vol met religieuze motieven in onze tijd. De film lijkt te gaan over de moeizame weg van 'ommekeer'. Hoe wordt de appel van de 'zondeval' omgezet in appeltaart?

Op dinsdag 8 april in *Wijhe in het Langhuus* is het tijd voor 'The life of Pi' een film die afgelopen jaar een Oscar kreeg vanwege de magnifieke visuele effecten... In zee op een reddingsloep leven met een tijger, een zebra, een hyena en een oerang oetang.... Dat gaat niet en toch wel... een film over survival en over normen en waarden, maar ook een film over de vraag: hoe onthoud ik het onmogelijke?

6. Gesprekken rond Advent:

Marc Brinkhuis, diaken in de H.Lebuinusparochie en van huis uit exegeet, heeft aangegeven dat hij graag 1 of 2 avonden in de advent tijd wil houden om met mensen nav teksten uit Matteüs stil te staan bij de advent en de verwachting van Jezus.

7. PVG De Rank

De Protestantse Vrouwen Groep organiseert doorgaans op de eerste woensdag van de maand aantrekkelijke en leerzame avonden (zie kerkblad en website PKN-Olst). Kom gerust een keer een bijeenkomst bijwonen. Iedereen is welkom!!

Voor inlichtingen en programma:

Jenny van der Steeg-Venema, ☎ 560949, steegvenema@kpnplanet.nl

Locatie: De Bastiaan

C. Pelgrimeren

1. Pelgrimeren

Sinds enkele jaren wordt er met succes een Pelgrimstocht georganiseerd. Ook dit jaar willen we dat doen. Jong en oud kunnen er aan deelnemen. We starten na de kerkdienst en een kop koffie in de kerk van Wijhe en zullen via een prachtig pad door de uiterwaarden uiteindelijk uitkomen in Olst. In de kerkbladen van september kunt u hierover ook lezen. Neem brood en drinken mee voor onderweg.

Begeleiding: Ds. Henk-Jan Damstra en Martje Veenstra-Oving

Datum: zondag 6 oktober

D. Cursussen en groepen in Wijhe

1. Levend klankbord

Het levend klankbord is geen vaste groep mensen, maar een inloopuur waar steeds weer andere mensen elkaar kunnen ontmoeten rond de bijbelgedeelten voor de eerstvolgende zondag. Wat roepen ze op het eerste gehoor op? En hoe verbinden wij ze met ons leven van alledag? Kortom, een uur geloofsgesprek. Inspirerend en het draagt bij aan de invulling en beleving van de zondagsviering. Nieuwsgierig? Schuif dan eens aan!

Begeleiding: Ds. Martje Veenstra-Oving

Data: maandagavond 25 november, 6 januari, 3 maart, 7 april

Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur

Waar: 't Langhuus

2. Leeskring

Voor alle 'lezers' die, door het samen lezen van een boek, meer te weten willen komen over de Bijbel en geloofsvragen en die daarover met elkaar van gedachten willen wisselen. Voor dit seizoen heeft Hans Schreuder ds. Martje Veenstra-Oving gevraagd

de kring te begeleiden bij het lezen van het boek: Doornse Catechismus, Oude vragen, nieuwe antwoorden. Zij reageerde direct enthousiast: "Toen ik twaalf jaar was mocht ik naar de catechese. Het leek me geweldig! Maar wat viel het tegen. We moesten het eerste jaar vragen en antwoorden leren. Het bleek de Heidelbergse Catechismus en ik snapte er echt niets van. Ook in mijn theologie studie moest ik er weer mee aan de slag. En nog datzelfde gevoel van wat wordt er toch bedoeld! Een verademing was voor mij (en velen met mij) de Doornse Catechismus. Hert klinkt misschien oud, maar het is een nieuwe kijk op het geheel! Die oude vragen en antwoorden zijn opnieuw bekeken door predikanten van Op Goed Gerucht. Het is zeker de moeite waard om hier eens met elkaar naar te kijken en over te praten".

Informatie: Hans Schreuder, tel. 525355, j.th.r.schreuder@hccnet.nl

Begeleiding: Ds. Martje Veenstra-Oving

Data: woensdagavond 30 oktober, 29 november, 8 januari, 5 februari en 5 maart

Tijd: 20.00 tot 21.45 uur.

Materiaal: Doornse Catechismus/Aarnoud van der Deijl e.a. Kampen 2010 (*wilt u bij aanmelding doorgeven of u in het bezit bent van het boekje?*

Zo niet, dan worden ze in één keer besteld.)

3. Koken door jongeren van 16-18 jaar bij de Nassaukerk in Amsterdam

De Protestantse Nassaukerk in Amsterdam doet al jaren aan opvang voor verslaafden, daklozen en mensen met een smalle beurs. Een onderdeel van deze opvang is dat zij tegen een kleine betaling een paar keer per week koken voor deze mensen. Deze kookactiviteit wordt ook vaak overgenomen door catechesegroepen of jongerengroepen van diverse kerken. Het zou leuk zijn als wij als gemeente ook een groepje jongeren zouden vinden om eens naar Amsterdam te gaan om te koken, want zo'n dag in Amsterdam is een hele beleving. En op deze manier kun je ook echt iets voor je naaste betekenen. Uiteraard moeten we van te voren wel geld verdienen om onze reis te betalen en te kunnen koken daar. Een optie is om dan voorafgaand aan Amsterdam een keer tegen betaling te koken voor gemeenteleden in 't Langhuus.

Begeleiding: Ds. Martje Veenstra-Oving

Datum koken in Amsterdam: maandag 24 februari, voor gemeenteleden in overleg

4. Taizéreis

In Taizé, een klein plaatsje tussen Dyon en Lyon in Frankrijk, ligt een jongerenklooster. Jaarlijks trekken vanuit de hele wereld vele jongeren naar dit klooster om elkaar te ontmoeten, om te praten, maar ook om zich te bezinnen op het leven. Wie eenmaal in Taizé geweest is heeft daar iets ervaren van rust, maar ook respect voor elkaar, respect voor mensen die anders denken. De kosten voor een reis naar Taizé in de meivakantie bedragen ongeveer € 160,00. Minimale leeftijd 16 jaar.

Begeleiding: Ds. Martje Veenstra-Oving

Datum: voorlichtingsbijeenkomst in overleg

Naar Taizé in de meivakantie: 27 april tot 4 mei

5. Meesterwerk in glas, lezing over de glasramen van Marc Chagall in Jeruzalem door Ruud Bartlema

De twaalf ramen die Marc Chagall in het begin van de zestiger jaren maakte voor de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem, vormen een hoogtepunt in de wereld van de glaskunst. Aan de hand van afbeeldingen van de ontwerpen en de definitieve glasramen, maakt Ruud Bartlema een rondgang langs deze twaalf meesterwerken.

De opdracht voor het maken van glasramen in Jeruzalem bij de twaalf zegeningen van de aartsvader Jakob, ontving Chagall van de directeur en de architect van het nieuwe Hadassahziekenhuis in West Jeruzalem in 1959, toen beiden hun reis naar New York onderbraken om in Parijs naar de tentoongestelde ramen van Chagall voor de kathedraal in Metz te kijken. Marc Chagall was zeer ingenomen met de opdracht voor de synagoge in het ziekenhuis van Jeruzalem. Zelf van joodse afkomst, had hij een zwak voor wat er na '48 in Israel werd opgebouwd. Hij besloot z'n werkzaamheden voor de kathedraal van Metz te onderbreken en onmiddellijk met de opdracht van die twaalf ramen in Jeruzalem te beginnen.. Ze werden in twee jaar tijd voltooid, een onvoorstelbaar korte periode voor een dergelijk werk.. Elk raam heeft het formaat van 3.37 bij 2.50 meter. Geplaatst in de vorm van een kubus, vormen ze het dak van de synagoge van het ziekenhuis. De vier staande wanden van deze kubus, geplaatst in de vier windrichtingen, bevatten elk drie glasramen en zo vormen ze samen een soort kroon op de ruimte van de synagoge. Is het de kroon van koningin Esther? Zij heet immers in het Hebreeuws Hadassah. Of is het in de sfeer van de synagoge de symbolische 'Kether Thora', de kroon van de Thora, zoals we die als versiering van zilver vaak tegenkomen op de

handvaten van de Thorarol, die in elke synagoge gebruikt wordt? In ieder geval vormen de twaalf ramen in het kleurige transparante glas een lichtende kroon, waarvan het wezen niet zozeer ligt in de afbeelding als wel in de kleur.

De kunstenaar kreeg opdracht om de twaalf stammen van Israel te verbeelden. Omdat het om een orthodox joodse synagoge ging, was Chagall gebonden aan het gebod om geen menselijke gestalten af te beelden. Hij koos daarom voor de symboliek van dieren en andere elementen uit de niet menselijke scheppingsgestalten, die voor elke stam opgetekend staan in de zegenspreuken die de aartsvader Jacob in Genesis 49 uitspreekt over zijn twaalf zonen.

Ruud Bartlema (1944) is als beeldend kunstenaar en leraar joodse mystiek werkzaam in Soest. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron van inspiratie.

Datum: dinsdag 12 november

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Langhuus, Wijhe

6. Samen mediteren

De belangstelling voor christelijke meditatie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Steeds meer mensen tonen belangstelling voor deze vorm van meditatie waarbij het mediteren vanuit de christelijke geloofstraditie centraal staat.

Mediteren is een oefening in openheid voor wat zich aan je voordoet en wat er in je omgaat. Het kan helpen bewuster en met meer aandacht te leven. Het is ook het oefenen in ontvankelijkheid voor God, de Eeuwige, Bron van 'liefde, vrede en recht'.

Op deze avonden gebruiken we christelijke meditatievormen die wereldwijd beoefend worden.

Begeleiding: pastor Rieke van Dijk

Data: dinsdag 7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Langhuus

7. Kerkgeschiedenis

Moderne devotie en meer.....

Het vorige seizoen bespraken we "Vrouwen voor het voetlicht", waarbij ook de "Zusters des gemenen levens" een belangrijke rol speelden. Maar er valt nog veel meer te vertellen over de Moderne devotie, waartoe zij behoorden. Natuurlijk over de "Broeders", uit Deventer, Zwolle en Windesheim; maar ook over die tijd, eind 14^e, begin 15^e eeuw.

Niet alleen in ons land kwamen hervormingsbewegingen op, ook elders, bijvoorbeeld in Bohemen, waar Johannes Hus predikte en daarvoor zijn leven gaf op de brandstapel. Die tijd, met vorsten die steeds meer macht kregen, ook over de kerk, was een voorbereiding op de Reformatie van de 16^e eeuw met Luther en Calvijn. In hoeverre allerlei gebeurtenissen uit die late Middeleeuwen invloed gehad hebben op de kerk en de maatschappij gaan we verder uitzoeken.

(Wie over het einde van de Middeleeuwen meer wil lezen zou daarvoor kunnen kiezen:

Hella S.Haasse, Het woud der verwachting (over gebeurtenissen uit de 100-jarige oorlog waarin ook Jeanne d'Arc een grote rol speelt), of: Sanne Terlouw, Het rozeneiland, (over Joden, die Spanje moeten verlaten en via Algiers en Rhodos in het moderne Israël komen).

Begeleiding: Dieneke van Hoegge

Data: dinsdag 11 februari, dinsdag 4 maart, dinsdag 18 maart

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Langhuus Wijhe

8. Historie van de Christen-Democraten

Opgaan, blinken en verzinken. Is dat nu het doen en laten van onze Christen-Democraten?

Dit wordt een avond die gewijd is aan de rijke historie van de christendemocratie van ons land. In 1878 ontstond de eerste echte moderne politieke partij. Dat was de Anti Revolutionaire Partij, opgericht en voortgestuwd door Abraham Kuyper. Dr. A. Kuyper, jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman en dr. H. Schaepman waren de mannen van het eerste uur van de christendemocratie. Uit wat zij beoogden ontstond in de vaderlandse samenleving wat wij naderhand de verzuiling zijn gaan noemen. In de late 19^e eeuw en in de 20^e eeuw heeft deze democratie een groot stempel gedrukt op het politieke leven in Nederland. In de bloeitijd waren de christen-democraten goed voor zo ongeveer 65% van het aantal kamerzetels in de landelijke politiek. In onze 21^e eeuw komen we nauwelijks aan 15%.

Vanwaar die opgang, vanwaar toch die neergang? Vóór de pauze maken wij een "vogelvlucht" langs de namen en de idealen van de mannen van het eerste uur. We maken ook kennis met de bloeitijd, het blinken van die christen-democratie. Na de pauze willen we discussiëren hoe het verder zal gaan. Met enige opgedane kennis van de historie kan de discussie heel levendig worden. Velen onder ons

dragen nog altijd deze democratie een goed hart toe. Wie weet draagt het gesprek er een beetje toe bij, dat die Christen-Democraten niet behoeven te verzinken.

Al enige jaren is dhr. Boon met diverse onderwerpen in ons midden geweest. Als afgestudeerde in de 19^e eeuwse kerkgeschiedenis heeft hij altijd veel belangstelling gehad voor het "hand in hand gaan" van theologie en politiek.

Begeleiding: dhr. C. Boon

Datum woensdag 12 februari 2014

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Langhuus Wijhe

9. Creatief met Christien

Zin om weer creatief bezig te gaan samen met Christien de Jong? Als u enthousiast bent en zin hebt om samen iets te doen, komt de creativiteit vanzelf. Iedereen is van harte welkom!

Begeleiding: Christien de Jong

Data: woensdag 19 februari en 5 maart

Tijd: 9.30-11.30

Locatie: Langhuus Wijhe

10. Meeleef weekend in het Clarissenklooster te Megen

De Clarissen in Megen vormen een gemeenschap van vrouwen van alle leeftijden, uit verschillende streken in ons land en daarbuiten. Ze verlangen in onze tijd volgens het Evangelie te leven en dat betekent Christus na te volgen in verbondenheid met elkaar.

U kunt voor bezinning een (meeleef)weekend in het klooster doorbrengen.

Er zijn acht gastenkamers. Alleen handdoeken en washandjes zelf meenemen.

Het weekend begint vrijdag rond 14.30 en eindigt zondags na het middageten.

Plaats: klooster St-Josephsberg, Clarastraat 5366AK Megen

Datum: 17-19 januari, aankomst: vrijdag rond 14.30
vertrek: zondag na het middageten

Vervoer: eigen auto (in overleg samen rijden)

Kosten: 30/35/40 euro per etmaal naar draagkracht

11. Lebuinus... Ofwel de vraag: wanneer ben je nu kerk?

De prediker die in Deventer een kerkje stichtte herkennen wij nu als de H. Lebuinus. Wat weten we over hem? Hoe is zijn naam gebruikt en misbruikt?

Wat voor een kerk wilde hij? Wat hebben wij er van gemaakt? En kan het zo verder?

Een hele serie vragen om samen een onderhoudende avond te hebben met kerkgeschiedenis en oecumenische toekomstperspectieven.

Dinsdag 5 november 20.00 uur

Locatie: 't Langhuus

Contactpersoon: L. Geurts p.w. vanuit de H. Lebuinusparochie.

E. Overige activiteiten in Olst

1. Cantorij Olst

De cantorij verleent eenmaal per maand en op de hoogtijdagen medewerking aan de kerkdiensten. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in de Dorpskerk. De leiding berust bij de organist, dhr. W. de Just.

Contactpersoon: Annelies Vosselman,

☎ 0570-862690, a-vosselman@home.nl

2. Koffiedrinken na de dienst

Tweemaal per maand staan na de dienst koffie, thee en limonade klaar in de Bastiaan. In de zomermaanden elke week.

3. Oecumenische avondgebeden in Adventstijd en Veertigdagentijd

In de Advents- en Veertigdagentijd zijn er ter voorbereiding op Kerst en Pasen wekelijks korte oecumenische avondgebeden op vrijdagavond om 19.30 uur (duur ca. een half uur) in de Dorpskerk. De diensten kennen een sobere liturgie waarin stilte een belangrijke rol speelt. Iedereen is daarbij van harte welkom. De avondgebeden worden voorbereid en uitgevoerd door leden van de rooms-katholieke en protestantse kerken van Olst en Boskamp.

De data voor de avondgebeden in de Adventstijd zijn: 29 nov; 6-13-20 december. De data in de Veertigdagentijd zijn: 7-14-21-28 maart en 4-11 april en (past u op!!) Stille zaterdag 19 april. Dat avondgebed gaat over in de Paaswake.

Contactpersoon: dhr. C. Vonk, ☎ 562147, vonk112@hetnet.nl

4. Koffie-inloop – maandagochtend

Elke maandagochtend staat de Bastiaan van 10 uur tot half 12 open voor ieder die behoefte heeft aan koffie, thee of een praatje. Uw gastheer /-vrouw

staat voor u klaar. Mocht u zelf ook mee willen werken, neem dan contact op met H. Verkamman ☎ 0570 561651

5. Koffie-inn

Op elke eerste woensdag van de maand geurende koffie/thee (met iets erbij). Voor iedereen die behoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of een spelletje. Er zijn luisterende oren van gastvrouwen. Als u niet zelfstandig kunt komen, kunt u ook worden gehaald.

Locatie: De Bastiaan

Contactpersoon: mw. M. Timmerman, ☎ 564002 (ook voor vervoer), willemtim@hetnet.nl

6. ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Protestantse Gemeente te Olst.

Samen met de Diaconie verzorgt de groep voorlichting aan de gemeente over het werk op de terreinen van de ZWO. Ieder jaar staat een van onze projecten centraal. In 2013 is dit Brotherhood Society in India (www.delhibrotherhood.org). In de veertigdagentijd is hier aandacht aan besteed en was de voorjaarscollecte bestemd voor de nachtopvang van jongens . In 2014 zal er een project in Papua centraal staan.

Voor de zondag Werelddiaconaat 2013, op 20 oktober, zal de ZWO-groep samen met ds Jaap Wiegers de dienst voorbereiden. Met Pasen, en Kerst sturen we naar Halmahera, Papua en India een groet. Iedere maand kunt u in het kerkblad lezen wat onze activiteiten zijn.

Heeft u belangstelling voor het werk van de ZWO-commissie of wilt u deelnemen aan onze commissie, neem dan contact op met Thea Wiegers-Köhler, ☎ 565566, thea.wiegers@gmail.com

7. Werkgroep liturgisch bloemschikken

Op hoogtijdagen Kerst/Advent, 40-dagen tijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren verzorgen we een bloemstuk in de kerk. Daarnaast wordt wekelijks de bos bloemen in de kerk verzorgd.

We zijn momenteel met 6 personen, die actief zijn. Graag zouden we uitbreiding willen hebben om zo ons werk beter te verdelen. Wie doet er mee, bedenk: vele handen maken licht werk. We hebben ervaren bloemschikkers in de groep en gebruiken als uitgangspunt materiaal van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Op de PKN Olst website kunt u foto's van bloemstukken zien, die we met hoogtijdagen maken.

Contactpersoon: Thea Wiegers, ☎ 565566, thea.wiegers@gmail.com

8. Kerk open

In de maanden juni – augustus is de Dorpskerk op vrijdag- en zaterdagmiddagen van 13.30-16.30 uur geopend, in de Advents- en de Veertigdagentijd op vrijdagmiddag. Daarnaast ook op bijzondere dagen, zoals Monumentendag, jaarmarkt, e.d. In de zomermaanden is er ook een tentoonstelling in de kerk. Tijdens de openingstijden wordt ook altijd het van Oeckelenorgel bespeeld. Een team van vrijwilligers heet de gasten welkom. U bent ook welkom om vrijwilliger te worden.

Contactpersoon: dhr. H. Drost, ☎ 564408, j.drost@windesheim.nl

9. Samen aan tafel

Op de derde donderdag van de maand een gezellige en smakelijke maaltijd voor gezinnen, paren en alleen-gaanden. Ontmoeting in een ontspannen en informele sfeer. Prima maaltijden verzorgd door een enthousiast team van vrijwilligers.

Locatie: De Bastiaan

Contactpersonen: mw. B. Vrieling, ☎ 561864, toonvrieling@hetnet.nl; mw. L. van de Graft, ☎ 562119, janloekvdgraft@hetnet.nl en mw. A. Bijmold, ☎ 562623, alie@bijmold.nl

F. Adressen en bereikbaarheid

De Bastiaan, Kerkplein 11, Olst, ☎ 562008

De Bron, Thorbeckestraat 11, Olst ☎ 565727

Het Langhuus, Langstraat 27, Wijhe, ☎ 686840

ds. H.J. Damstra, Olst, ☎ 564042

(vrije dag zaterdag);

damstra.schreuder@planet.nl

mw. R. van Dijk, Wijhe ☎ 521591

(op woensdag en donderdag);

ds. M. Veenstra-Oving, Wijhe ☎ 545842

martjeveenstra@hotmail.com

pastor L. Geurts ☎ 609040

lgeurts@heiligelebuinus.nl