

BEWAARKATERN!

V&T programma Olst – 2020 - 2021 – Activiteiten mét en vóór elkaar!

Na maanden van stilstand, afzeggingen en twijfels zijn we blij een nieuw V&T programma aan te kunnen bieden. Ondanks de stempel die Corona op alles drukt geloven wij dat **iets** mogelijk is. Wij hebben natuurlijk met onze kerkenraad overlegd en de maatregelen besproken die gehandhaafd moeten worden. Zo nodig zullen we ons programma in de komende maanden aan de dan geldende eisen aanpassen.

Maar het belangrijkste is dat onze gemeente een plek van ontmoeting en bezinning blijft, wellicht ook dankzij deze activiteiten. Dit vooruitzicht geeft hoop en houvast, net als alle kleine voorzichtige stappen die in de kerk en elders ondernomen worden om elkaar te blijven inspireren en enthousiasmeren.

Wij wensen jullie veel plezier en bezinning, deelnemend aan deze activiteiten.

Als laatst nog een tip: geef je z.s.m. op, vol = vol!

De V&T commissie

Blandine Taal, Esther Coes, Jenny vd Steeg en Thea Wiegers

Opmerkingen/suggesties welkom: mussettaal@kpnmail.nl of 570-562029/06-30292520

Corona

Op **15 oktober** wil ik graag in gesprek komen met elkaar over Corona. Wat heeft de afgelopen periode voor ons betekend? Waar zijn we bang voor? Maar ook over de vraag: wat zouden we doen als we ernstig ziek werden, kiezen we er dan voor om wel of niet behandeld te worden? We beginnen de bijeenkomst met koffie en thee.

15 oktober om 14.00 uur in de Bastiaan

Aanmelden bij ds. Henk Jan Damstra, tel. 564042, damstra.schreuder@planet.nl



Leeskring Psalmen (oktober/november)

Liederen voor altijd en overal

Van oudsher worden de Psalmen in de synagoge en in de kerk gezongen en gebeden. Ze vormen het hart van het geloofsleven en zijn dan ook heel uiteenlopend van karakter: klagen, mediteren, onderwijzen, loven. Ze hebben een plaats in de liturgie van de synagoge en de kerk. In de kerk is volgens de klassieke liturgie het eerste lied in een kerkdienst een Psalm. Daarmee wordt de verbondenheid met de Joodse traditie tot uiting gebracht. Paulus pleit al voor het zingen van Psalmen (overigens naast hymnen en geestelijke liederen). In een viertal avonden willen Henk van der Steeg en Jaap Wiegers een aantal Psalmen lezen en overwegen. De uitleg van de synagoge en de Oude Kerk kan daarbij helpen. **Leven met de Psalmen: hoe ziet dat er uit?** We vergelijken enkele vertalingen en berijmingen (zingen zal helaas in deze tijd niet gaan). Wilt u een bepaalde Psalm inbrengen dan kan dat ook. Afhankelijk van het aantal deelnemers vormen we één of twee groepen in de Bastiaan.

Op donderdag 15, 29 oktober, 12 en 26 november (van 19.30 uur tot 21.00 uur) in de Bastiaan

Aanmelden z.s.m. bij Henk van der Steeg: 0570-560949, H.v.d.steeg4@kpnplanet.nl of bij Jaap Wiegers 0570-565566, jaapwiegers@gmail.com).

60plusgroep

De 60plusgroep, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar, komt elke maand een keer bij elkaar. Dat doen we op elke laatste vrijdag van de maand, behalve in december (dan is het op de derde vrijdag). We zitten in De Bastiaan en beginnen om 10.00 uur. Het onderwerp wordt aangereikt door één van de deelnemers of ingebracht door de gespreksleider. Vanwege het coronavirus houden we de groepen klein zodat iedereen elkaar toch kan verstaan ondanks het afstand houden. Met een grotere groep zouden we te ver uit elkaar moeten zitten.

Eerst volgende keer: 30 oktober in de Bastiaan

Aanmelden bij ds. Henk Jan Damstra, 0570-564042, damstra.schreuder@planet.nl

Bespreking Genesis

Het boek Genesis bevat heel veel boeiende verhalen. Een aantal daarvan willen we op vier ochtenden of avonden aan de orde laten komen en met elkaar in kleine kring in De Bastiaan bespreken. De eerste keer zal zijn op maandagmiddag 5 oktober, om 14.00 uur.

Daarna kunnen we dan in overleg bekijken wanneer we bij elkaar komen.

Eerste keer: 5 oktober om 14.00 in de Bastiaan

Aanmelden bij ds. Henk Jan Damstra, 0570-564042, damstra.schreuder@planet.nl



Een lach en een traan – twee bijzondere cantates

Op woensdag avond 25 november zal Roel Smit ons bij de hand nemen en al vertellend langs een aantal fragmenten voeren uit twee bijzondere cantates. Hij begint met cantate 106 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' van Johann Sebastian Bach. Deze cantate van de nog zeer jeugdige Bach is misschien wel de mooiste die hij ooit gemaakt heeft. Hij schreef hem bij het overlijden van een familielid en je kunt aan de muziek horen hoezeer de componist zich door dit gebeuren heeft laten raken! Smit zal vertellen én laten horen hoe de cantateteksten over leven en dood muzikaal tot klinken gebracht worden. Tekst en muziek passen heel goed op deze woensdag, drie dagen nadat in veel kerken de namen zijn gelezen van hen die in het afgelopen jaar overleden zijn.

Het tweede deel van de avond maken we kennis met de cantate Saint Nicolas, opus 42 van de Engelse componist Benjamin Britten. U leest het goed: het gaat over Sinterklaas en dat mag ook wel, tien dagen vóór 5 december, wanneer velen daar al mee bezig zijn. Britten verklankt zeer kleurrijk en verrassend verschillende episodes uit het leven van de echte bisschop van Myra.

Roel Smit heeft sinds 2017 zijn muziekpracticum aan de Jan Schamhartstraat in Olst. Hij geeft daar cursussen over allerlei muzikale onderwerpen. Degenen die er iets van hebben meegemaakt weten hoe gepassioneerd, hoe boeiend en informatief hij kan vertellen bij muziek. Daarnaast is Smit vaste beiaardier van de carillons in Hengelo O en Doetinchem, en is hij organist in de Joriskerk te Borculo en in de Remigiuskerk van Hengelo Gld.

Woensdag 25 november van 19.45 tot 21.15 in de Dorpskerk (de kerk is om 19.30 open)

Aanmelden bij Blandine Taal, mussettaal@kpnmail.nl, eventueel tel. 0570-562029



Samen eten met Kerst, vind je match!

Een oproep aan wie voor een ander wil koken en/of wie bij een ander wil eten!

Kerstfeest vieren, dat doen we in de kerk en ook thuis. Dit jaar valt Kerstmis op een vrijdag en een zaterdag. Daarop komt dan nog een zondag. Veel vrije dagen achter elkaar waarbij je je misschien afvraagt: hoe kom je die goed door? Hoe helpen we elkaar er mooie dagen van te maken in de kerk, maar ook thuis? **Wij geloven dat niemand al deze dagen alleen thuis hoeft te zijn als er een verlangen is om samen te zijn.** Samen eten is altijd een feest en met maximaal 3 à 4 mensen coronaveilig en verantwoord. Daarom de oproep om op één van deze drie dagen één of twee personen uit te nodigen voor een eenvoudige maaltijd bij u thuis. Ook roepen we mensen die juist graag bij een ander uitgenodigd willen worden om zich bij ons te melden. Iemand kan ook op een dag willen koken en op een andere dag juist aanschuiven. Natuurlijk kunt u dit zelf organiseren maar u kunt ook van onze diensten gebruik maken: we brengen graag kokers en gasten in contact met elkaar! Na opgave krijgt u een lijst thuis met praktische vragen als: wilt u gastheer/vrouw zijn of gast? Op welke dag kunt u? Hebt u een dieet? Hebt u vervoer nodig? Enz. Daarna zal in overleg een zo goed mogelijke match tot stand gebracht worden.

Aanmelden liefst vóór 1 december bij Jenny van der Steeg: steegvenema@kpnplanet.nl, eventueel tel.: 0570-560949 of bij Esther Coes 0570-795011



Micha Kring (v.a. januari)

Hoe we kunnen zorgen voor elkaar en voor de schepping?

Al gelijk de eerste avond is er naast het kennismaken met elkaar ook een kennismaken met het thema van het Bijbelboek Micha, waarin staat: **“Je weet wat God van je wil: niets anders dan recht doen, trouw zijn en nederig de weg te gaan van je God.”**

Twee keer eerder is Micha als cursus, toen met het thema duurzaamheid, aan de orde geweest in Olst. Beide keren heeft het een meer bewuste houding ten aanzien van medemensen en milieu en warme contacten onderling opgeleverd. Dit keer noemen we het een kring en hopen en verwachten weer dat we elkaar leren kennen en dat we groeien in bewuste keuzes maken. Wij werken aan de hand van het (vernieuwde) boekje Micha van de organisatie *Micha Nederland*. Iedere avond behandelen we verschillende thema's met andere werkvormen. Ieder mens is anders, iedereen heeft zijn eigen passie en talenten. Een passie is iets waarvoor je offers wilt brengen. We gaan op zoek naar onze eigen passies. In relatie tot het thema van deze kring zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn: aandacht voor kwetsbare mensen, andere culturen, zorg voor de natuur, voor een eerlijke wereld of een duurzame levensstijl. We komen 6 keer op een donderdagavond van 18.30 uur tot 21.45 uur bij elkaar. We beginnen elke avond met een gezamenlijk maaltijd. We sluiten af met een klusdag voor een goed doel op een zaterdag in april. Heb je belangstelling om (weer) mee te doen of heb je vragen hierover, stuur een mailtje naar Yvonne!

De eerste datum is: 21 januari van 18.30 uur tot 21.45 uur (overige data worden later gecommuniceerd)

Kringleiders: Yvonne Bos en Esther Coes

Aanmelden/info via Yvonne Bos: bos.yvonne@gmail.com



Schrijven met de Bijbel

Schrijvend een nieuwe blik op de bijbelverhalen krijgen!

Houd je van schrijven of lijkt het je leuk om te leren? En wil je graag op een creatieve manier met de Bijbel aan de slag? Geef je dan nu op voor de korte cursus "Schrijven met de Bijbel", gegeven door Liesbeth Jochemsen. Zij werkt momenteel aan haar derde boek en is gepubliceerd in meerdere verhalenbundels. Aan de hand van een aantal opdrachten leert zij je de beginselen van het schrijven en ga je met een zelfgekozen Bijbelverhaal aan de slag. Aan het eind van de cursus heb je misschien wel je eigen (Bijbel)verhaal geschreven? Deze cursus is bedoeld voor volwassenen. Schrijfervaring is niet nodig.

maandag 1 en 15 februari (maandag 1 maart: reservedatum) **van 19.30 tot 20.30** in de Bastiaan.

Aanmelden/info via Liesbeth Jochemsen: liesbethjochemsen@gmail.com.

Mannenweekend: Schuurpapier

Van **vrijdagavond 12 maart – zondagmiddag 14 maart 2021** organiseren we een mannenweekend. Het weekend zal als thema hebben "schuurpapier" en is bedoeld voor mannen, jong of oud, gelovig of niet meer, wonend in klein Salland. In het weekend willen we open en **vrij praten over wat er schuurt in ons leven, en in ons zoeken naar God**. Op het programma staan o.a. een mooie wandeling, een stille uur, samen creatief schuren, een door onszelf voorbereide kerkdienst op zondag, een pub Quiz, (h)eerlijke maaltijden bereid tijdens onze kookworkshop en natuurlijk veel gezellige ontspannen momenten. Omdat Corona nog actief zal zijn die periode kunnen er maximaal 10 deelnemers op de boerderij slapen (eigen kamer en 7x ook eigen sanitair). Zes deelnemers kunnen thuis slapen. Dan is de groep met 16 deelnemers vol en kunnen we met in acht neming van de afstandsregels veilig op Hoeve Wetermans verblijven.

De kosten bedragen € 150,00 pp voor de slapers en € 120,00 voor de thuis slapers. Dit is inclusief alle maaltijden, verblijf en beddengoed, koffie en thee etc.

Voor meer informatie over de verblijfplaats kun je kijken op www.hoevewetermans.nl

Vorbereiding en leiding in handen van: Jan Zijp, Wilto Kampinga en Gerrit Coes

Vrijdagavond 12 t/m zondagmiddag 14 maart in Hoeve Wetermans tussen Olst en Diepenveen

Aanmelden bij Wilto Kampinga: kampingaolst@hetnet.nl



Passiemuziek (maar dan geen Mattheuspassion)

Iedereen weet dat in de periode voorafgaande aan Goede Vrijdag overal uitvoeringen zijn van Bach's Matheus Passion. Maar in alle tijden zijn door vele componisten muziekwerken geschreven waarin het lijden van Jezus centraal staat. Deze avond nu eens niet dat grote monument, de "Matheus", maar andere werken, werken die elk op aangrijpende wijze verklanken wat er met een mens gebeuren kan wanneer hij/zij rechtvaardige keuzes maakt.

Wederom een avond onder de bezielende leiding van Roel Smit (hij verzorgt de muzikale avond van 25 november) die ons op geheel eigen wijze laat luisteren en horen wat in de muziek verborgen zit.

Woensdag 10 maart van 19.45 tot 21.15 in de Dorpskerk (de kerk is om 19.30 open)

Aanmelden bij Blandine Taal, mussettaal@kpnmail.nl, eventueel tel. 0570-562029
